

Geluid door de stilte

*Ik zit in mijn kamer,
helemaal alleen.*

*Niet wetend wat te doen,
kijk ik om me heen.*

*Ik kijk naar de hoek van m'n kamer,
daar staat mijn oude gitaar.*

*Al lang heb ik er niet op gespeeld,
al meer dan 4 jaar.*

*Daar onder het stof staat hij,
verlaten en erg eenzaam.*

Plotseiling vertelt hij mij:

'kijk eens naar buiten, door het raam'

*Hij begint te praten,
over wat we vanzelfsprekend vonden.*

*Dat er nog mensen liepen door de straten,
en we bij Oma op bezoek konden.*

*Hij zegt dat ik wel bij hem mag komen,
dat ik op hem mag spelen.*

*Dat ik met hem mag dromen,
over wanneer alles weer normaal is.*

Ik begin te spelen en ik bedenk:

'ik had dit nooit gedaan als Corona er niet was geweest'

Het voelt als een geschenk,

Dat ik in deze chaos, iets goeds kan doen voor mijn geest.

Gescheiden verdriet

“Vaarwel” zei de zon tegen de aarde,
In tranen en pijn,
Door het Corona virus,
Kunnen ook zij niet meer samen zijn,
In de donkerste nachten,
Van eeuwig en eindeloos verdriet,
Zien nabestaanden elkaar,
Maar omhelzen mogen ze niet.
Want het virus is dichtbij,
En de angst groeit om het uur,
Er is nog geen medische kuur.
In deze donkere tijden,
Zegt dit jaar het liefst vaarwel,
We zitten nu thuis nog steeds gescheiden,
De meeste mensen voelen zich onwel.

Made by: Marit Kooijman

Klas: 2J

Datum: 23-03-2020

Misschien....

Het is eigenlijk niet meer normaal
Het raakt ons allemaal
Het legt de wereld plat
Het is eigenlijk meer dan zat
Het is een vuil secreet
Het is de baas op een volle planeet
Het is de wraak van de natuur
Het is voor iedereen zuur
Het is wat de wereld raakt
Het is wat de mensheid kraakt
Het is waar de mensheid tegen moet vechten
Het is een strijd die we in ons voordeel moeten beslechten
Het leven was een 10
Het is voorbij misschien
Het is COVID 19
Het is mij niet gezien
Het is niet wat ik verdien
Het wil mij ontzien?
Misschien.....

Geachte pandemie

Beste Corona,

Jij aapt oorlog na,

Als ziekte Covid-19,

Ziekenhuizen niet om aan te zien,

Papa's, mama's, opa's en oma's,

Behandeld door dokters met erediploma's,

Een kant en klare ziekte,

Die overheden verziekte,

Afstand voor het volk,

Steeds maar die doventolk,

Beste Corona,

Jij zwaaide het oosten na,

Op weg naar het drukke westen,

Probeerde ons weg te pesten,

Wij gaven niet op,

Maar de hele wereld ligt op zijn kop,

Overal mensen thuis,

Alles gebeurt nu in huis,

Met corona voor de deur,

Buiten al dat gezeur,

Mensen doe eens dicht,

Voordat de economie eronder zwicht,

Blijf toch lekker voorzichtig,

Aan al deze gewonden is dan alleen Corona plichtig

Door: Wouter Smulders 2J 26-3-2020

